

Wij moeten ons aan Gods wil onderwerpen hoe pijnlijk het ons ook valle, omdat Hij oneindig wijs en liefderijk is.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Huberta Van Dycke

Echtgenoot van Mijnheer

OMER MORREELS



O God ! hard is de slag die ons treft ; doch midden in onze tranen, roepen wij U toe met christen hart en christe gemoed: «O Vader, uw H. Wil geschiede.»

Zij is ziek geworden en niemand kon haar helpen; in haar lijden heeft zij tot U, o Heer haar toevlucht genomen.

Christelijk en goed van hert, zal hare gedachtenis in zegening blijven ; overgelaten aan Gods raadsbesluiten gaf zij zich gedurende haar lijden geheel aan Hem over, overtuigd dat niets gebeurt zonder Zijne toelating en brengt Hij ons soms harde slagen toe, het is om ons overvloedigen te kunnen beloonen.

Duurbare Echtgenoot en lieve Kindertjes vurig wenschte ik langer bij U te blijven doch de Heer heeft er anders over beschikt, onderwerpen wij ons aan zijne raadsbesluiten ; hebt betrouw op zijne Voorzienigheid, want Hij, Die voor het kleinste diertje zorg draagt zal ook U niet vergeten. Tot weerziens in den Hemel ; intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden.

Allerheiligste Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 dagen aflaat.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert