

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

Pieter-Francies-Hubert VAN DYCKE

echtgenoot van Mevrouw

ANNA LIMPENS

geboren te Nederbrakel, den 11 Juni 1891, en
aldaar godvruchtig overleden, den 6 Oktober 1934,
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie der H. Barbara.

Hij was ridder der orde van Leopold II, vereerd met
het Yzerkruis, Vuurkruis, Oorlogskruis met palm.

Gedurende den wreeden oorlog vielen menigen onzer
soldaten op het veld van eer en gaven hun leven voor
de redding van ons duurbaar vaderland. Menigen vie-
len niet door den kogel getroffen maar werden door
de ontberingen, overvallen door ziekten en verkwiijn-
den langzaam. Dit was ook het lot van den duurzame
afgestorvene. Hij ook was op het veld van eer en
streed als een held; doch helaas! hij keerde terug met
eene gekrenkte gezondheid. Hij kwijnde, jaren lang,
tot de dood een einde stelde aan zijn lijden.

Uit de diepte roep ik tot U, o Heer, aanhoor mijne
stem, en laat het nederig offer van mijn leven doorslaan
in de weegschaal van uwe eeuwige gerechtigheid.

Bemide Echtgenoote, in volkomen eensgezindheid
en onverbreekbare verknochtheid zijn wij door 't leven
gegaan, nu moet ik U verlaten. Met ontroering denk
ik aan uwe onophoudelijke zorgen en uwe trouwe ver-
keefdheid: Heb dank voor dit alles en moge de Heer U
zegenen. En gij, mijne geliefde Kinderen, gij weet hoe
zeer ik u lief had, vergeet de lessen niet van vader, bidt
veel, weest altijd gehoorzaam aan moeder en tracht te
zijn haar steun en haar troost.

Aan U duurzame Bloedverwanten, makkers inva-
lieden en oud strijders een troostend vaarwel en als
kristen soldaat een laatste kruisken.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afi.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.