

De zielen der rechtvaardigen zijn in de hand  
Gods. Wie kent de raadsbesluiten en oogmer-  
ken van God?      Wijsh. III 15 Rom. XI

Bid voor de ziel † van zaliger  
Mijnheer

## RENÉ VANDECATSEYE

Echtgenoot van Mevrouw

**JUDITH BUYDENS,**

*Geboren te Everbeek. 1 September 1887 en  
overleden te Daux-Acren den 8 Mei 1939.*

Hij was een goed echtgenoot en vader, was  
voorzichtig in zijn handel, vreesde God en  
week af van het kwaad.      Canisius

Verdrukking en angst zijn op mij neerge-  
stort; toch waren Uw geboden aanhoudend  
het voorwerp mijner overdenkingen.

Ps 118, 143.

Waarom was mijne kwaal zonder hoop en  
zonder genezing? Heer, al wie u dient is ze-  
ker dat hij, indien hij in verdrukking geweest  
is, zal verlost worden. Jer. 15, 18, Tob. 3, 21

Beminde echtgenoot, teergeliefd kind, brave  
ouders, broeders en zusters, hebt dank voor uwe  
grootte liefde. Ik weet dat mijn droevig einde  
u treft in hetgeen u het duurbaarste was; mijn  
ziekte was sterker dan mijn geest. Hebt moed:  
wij blijven door de liefde vereenigd in God.  
Bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
300 d. afl.

---

Everbeek druk Depessemier-Vanderdonckt