

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen!



**Bid voor de ziel**

van Mevrouw

**CLEMENTIA VAN DE CAPELLE**

echtgenoot van Mijnheer

**AUGUST DE COUYREUR**

geboren te Nederbrakel, den 1 Januari 1863.  
en er godvruchtig overleden den 2<sup>e</sup> Maart 1938.

Gezalfd met de H. Olie der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Zij was een goede echtgenoot en moeder, eenvoudig en rechtschapen, godvreezend en van het kwaad verwijderd. Zij heeft haar brood in ledigheid niet geëten; daarom was zij van God en van de menschen bemind en hare gedachtenis blijft in zegen.

Die goed geleefd heeft kan niet slecht sterven en goed sterven is voor eeuwig met Christus leven.

Gelukkig zij, o Maria, die met liefde en betrouwen uwen heiligen naam aanroepen, zij zullen niet vreezen in de uur der dood.

Mijn lieve Echtgenoot, Kinderen, Kleinkinderen, Broeders en Zusters, hoe diep gij ook zijt getroffen door mijn schielijk afsterven troost U in de gedachte dat wij niet voor altijd gescheiden zijn. Blijft wandelen in de vrees des Heeren en de God van vrede zal met U zijn; weest mij indachtig in uwe gebeden, sacrificiën en communiën.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!  
(300 dagen afl.)

Drukkerij De Ruyver-De Ruyver, Nederbrakel 3-38