

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

ODILE VAN DE CAPELLE

weduwe van

FRANÇOIS COUTUER

geboren te Nederbrakel, den 31 Mei 1867,
en er godvruchtig overleden, den 30 Juli 1940.

Versterkt door de H.H. Sacramenter, der stervenden.

Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus
van de Confrerie van de H. Barbara en den weke-
lijkschen Kruisweg.

De zoetste vertroosting, die men meedraagt in het graf, is de overtuiging te hebben geleefd als een onberispelijke echtgenoot, een oprechte en getrouwe vriendin, een teedere en toegenegen moeder, en aan zijne kinderen duurzame lessen en kristene deugden ten erfdeel te laten.

H. Franc. v. Sales

De duurzame overledene was in waarheid een diep kristelijke vrouw. Zij bad veel en leerde ook haar kinderen bidden. Haar leven en haar huiskring waren doordeesemd van godsdienstige en diep kristelijke gevoelens. Zij was de sterke vrouw uit de H. Schrift: op haar betrouwde het hart van haar man; zij bestuurde haar huis met kracht en wijsheid, met open oog voor de noodwendigheden harer kinderen. Omringd van een talrijk kroost, zag zij haar kinderen opgroeien in eer en deugd en mocht er zich in verheugen dat God vier harer kinderen uitverkoor voor zijn dienst. Groot was haar geloof, groot haar verdueligheid in het lijden groot zullen haar verdiensten zijn bij God en gezegend haar gedachtenis bij de menschen.

Teerbeminte kinderen, God heeft zich over ons ontfermd en heeft mij geroepen om toegelaten te worden tot zijn paradijs van onveranderlijk geluk en eeuwigen vrede. Van daaruit zal ik over u waken en voor u bidden. Hebt dank, voor uw teedere zorgen waarmede gij mijn lijden lichter hebt gemaakt.

God zegene en God bewaar u.