

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.
(100 dag. afl.)



Bid voor de Ziel

VAN

PETRUS VAN DE CAPELLE

Echtgenoot van

HORTENSE CAROUBEL

Geboren te Nederbrakel den 21 Maart 1829
en aldaar overleden den 1 Januari 1904

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



De ouderdom is eene eerekroon als zij gevonden
wordt op den weg der gerechtigheid.

Mijne krachten zijn uitgeput, mijne dagen zijn
geëindigd : er blijft mij niets over dan het graf...
Verlos mij, o Heer, en red mijne ziel volgens uwe
barmhertigheid. Job. VIII. Ps.

Hij was goedgehartig, godvreezend en afkeerig
van het kwaad ; zoolang hem de adem is gebleven
hebben zijne lippen geene ongerechtigheid ge-
sproken. Job. I. 27.

Vaarwel beminde echtgenote en lieve kinderen
mijn loopbaan is voltrokken en ga tot mijnen God,
denkt aan mij, en vooral vergeet mij niet in uwe
gebeden.

Minnelijk Hert van Jesus wees mijne liefde.
(300 dagen afl.)

Mijn Jezus barmhertigheid ! (100 dag. afl.)

R. I. P.