

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID GOD VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

REMI VAN DE CAPELLE

echtgenoot van Mevrouw

CLEMENCE D'HAeyer

geboren te Nederbrakel, den 10 November 1869
en er godvruchtig overleden
den 28 Februari 1942.

Versterkt door de H.H. Sacramenter. der stervenden.

Hij was lid van het Xaverianengenootschap,
den Bond van het H. Hart en de Confrerie van de
H. Barbara.

Zalig de man die den Heer vreest en die zich uit
al zijn krachten toelegt op het onderhouden van zijn
geboden. — Zijne gedachtenis zal gezegend worden
en in eeuwigheid blijven; hij heeft niet te vreezen
dat men van hem eenig kwaad spreke. Ps CXI 1-7

Hij was eenvoudig en rechtzinnig, vreesde God en
week af van het kwaad.

Niemand wordt zalig dan door U, o moeder Gods!
Niemand ontvangt de gave Gods, tenzij door uwe
bemiddeling, o Maria, vol van genaden. H. Germ.

De poorten des Hemels staan open voor dezen die ge-
durende het leven op Maria hun betrouwen gesteld
hebben! H. Bern.

Bemide echtgenoote, kinderen en kleinkinderen,
beste broeders, zusters en bloedverwanten, werpt al
uw bekommernissen en droefheid in den schoot des
Heeren, want Hij is voor U vol zorg. Onderhoudt
stipt zijne geboden, blijft vurige kristenen, bidt veel
voor mij, eens zijn wij allen vereenigd in den Hemel.

Bid de vier akten.

(12 jaar afl.)