

Onder het Heilig Kruis wil ik rusten !



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**Clementine VAN DE CASTEELE**

echtgenoot van

**Mijnheer Angelus HOEBEKE**

geboren te St Goorix-Audenhove, den 21 Januari  
1852, aldaar godvruchtig overleden den 19 Februari  
1936.

versterkt de H.H. Sacramenten der stervenden,  
Lid van de Confrerie van de H. Barbara

Hoe aangenaam is het sterven, als men wel geleefd  
heeft. De dood der rechtvaardigen is het einde hun-  
ner pijnen, de voltrekking van hunnen zegepraal, de  
ingang tot het eeuwig leven. H. Bernardus

Gelukkig is de dienaar die de Heer wanneer Hij  
komen zal, bereid zal vinden.

Zalig is de mensch, die zijne kwellingen verduldig  
verdraagt, want van beproefd te zijn geweest, zal hij  
de kroon des levens ontvangen die God bereid heeft  
voor dezen die Hem beminnen. Jac. I.

Mij is niets overgekomen dan hetgeen aan ons  
Heer behaagd heeft ; dat zijn heilige Naamgebene-  
dijid weze. Job 1. 21.

Duurbare echtgenoot en kinderen, ik had den  
Heer gebeden mij tot Hem te roepen en mijn lijden  
te verkorten ; de Heer heeft mij verhoord. Hem zij  
dank ! Voor allen die mij verzorgden met zooveel  
liefde zal ik bidden dat de Heer ze beloone ; bidt  
ook voor mij.

Jezus, Maria, Jozef !

7 j. 7 q. afl.

Uitg. Rob. Roelandt, Koster, St Goorix-Audenhove.