

O Maria, mijn hert heeft U altoos bemind ; mijne tong heeft uwen lof verkondigd, bid nu voor mij.

H. BONAV.



BID GOD VOOR DE ZIEL VAN

Richard VANDE CASTEELE

ECHTGENOOT VAN

Leontine PENNINCK

*geboren te Bevere-bij-Aud. den 19 Februari 1873
en er godvruchtig in den Heer ontslapen
den 21 April 1915.*

*Hij was een ieverachtig lid van 't Genootschap
van den H. Franciscus-Xaverius*

Deze man was een oprechte christen ; een voorbeeldig echtgenoot en een neerstig bezorgde werkman ; zijne gedachtenis zal gezegend worden door allen die hem gekend hebben.

Alwie mij belijden zal voor de menschen, hem zal ik ook belijden voor mijnen Vader, die in den Hemel is.

MATTH. 10-32.

Allen, die den Heer behaagden, hebben vele kwellingen te lijden gehad. 's Menschen leven op aarde is een strijd en zijne dagen zijn gelijk die van eenen daglooner, die naar het einde van zijnen arbeid verlangt.

JOB. 7-1.

Bemide Echtgenoot, hard valt ons het scheiden ! Maar de Heer roept mij tot een beter en onvergankelijk leven. Daar bid ik den Vader der weduwen, dat Hij U behoede en bescherm. Daar ook verwacht ik U. Het eenige wat ik van U verzoek is van mij in uwe gebeden indachtig te zijn.

Heilig Hart van Jesus, bescherm België.

300 dag afl.

Medelijdend Hart van Maria bid voor de bedrukten

300 dag. afl.

R. I. P.

Audenaerde — Vande Velde & De Meester