

Uit kracht der liefde die ons met hem vereenigt
lijden en sterven wij met deze die wij beminnen.



BID VOOR DE ZIELRUST
VAN MEVROUW

ALPHONSINE VANDECATSYE

EGHTGENOTE VAN

Emeri Vanlierde

geborente Everbeke St. Joseph den 20 Mei 1874
en aldaar overleden den 18 februari 1906.

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden



Tegen 't geweld der dood kan zich niemand wa-
penen, want op hare zeis staat geschreven: Ik kom
op het onverziens, en spaar noch jong noch oud en
ik weik voor niemand.

Waarom, O mijn God, ons zoo vroegtijdig die
brave moeder en naastige huisvrouw ontnomen?
Waarom ons haar zoo vroeg gevraagd? Toch geven
wij haar u zonder tegenspreken, maar het hart
verbruyeld van droetheid.

Betreurt mij niet, O neen, lieven echtgenoot kin-
deren, ouders, broeder en zusters, want zalig was
mijn hart, toen ik mijne oogen sloot, door eene
hulpeloze kwaal getroffen, kon ik geen troost
meer vinden en zonder angst zag ik de dood na-
deren.

Wel viel het mij hard u zoo allen rond om mij
geschaard te moeten verlaten, u bijzonderlijk mij-
ne kinderen, 't voorwerp mijner liefde, doch God
versterkte mij, door de gelukkige hoop dat gij hier
op aarde den troost en laters den steun van uwen
vader zult wezen.

Jesus, Maria-Joseph, dat mijne ziel bij u in vrede
ruste.

300 d. afsaat.

R. I. P.

Everbeke druk. Arm. Depessenier.