

O Heilig Kruis, euder uwe schaduw hoop en rust ik.

BID VOOR DE ZIEL VAN

CLOTILDE VANDECATSEYE

*echtgenootte van*

THEODULE DEVUYST

*geboren te Everbeke, Belgie, den 6 November, 1887 en overleden te Chatham, Ont., Can., den 6 December, 1932.*

Een deugdzame vrouw is de vreugde van haren man en vervult zijn levensdagen met vreugde. (Eccl.) Zij was een goede moeder, zij nam zorg over haar huishouden en at haar brood niet in ledigheid.

O Dood, hoe hard zijn uwe slagen, wreed valt de scheiding welke gij te weeg brengt. Nogthans zal onze hoop op God niet wankelen.

Zij heeft droeve dagen en smartvolle nachten overgebracht: maar zij heeft haar betrouwen. O Heer, ~~om~~ U gesteld; indachtig zijnde dat het langs den weg is der beproeving dat men den hemel moet binnentreden.

— Beminde Echtgenoot, lieve kinderen, troost U met mij. Ik verlaat eene aarde vol ellenden om over te gaan tot een rijk van vreugde en geluk. De dood is beter dan een bitter leven en de eeuwige rust beter dan een bijblijvende ziekelijkheid. Vergeet uw moeder niet in uwe gebeden.

— Vaartwel Broeders en Zusters, Bloedverwanten en vrienden, houdt mijn gedachtenis in uw geheugen en bidt voor mij.

Heer geef aan de ziel van uwe dienaress de eeuwige rust; dat het eeuwig licht haar verschijne. Amen.