

Wat den Heer behaagd heeft is geschied: de
Naam des Heeren zij gezegend. Job.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

Gustaaf VANDEMEULEBROUCKE

echtgenoot van Mevrouw

Marie Herreman

*geboren te Kortrijk den 17 April 1858 en god-
vruchtig overleden te Gent den 25 Februari 1927
versterkt door de HH. Sakramenten.*

Lid van den Bond van het Heilig Hart.

Gelukkig de mensch die den weg der boozen niet is ingegaan, maar in het naleven van Gods wet zijn behagen heeft gesteld. Hij zal gezegend worden in het uur des doods en welvaren in zijn uiterste.

De duurzame overledene was een man met levendig geloof, die zijn God en de H. Kerk teeder beminde; zonder geveinsdheid, rechtschapen en rechtvaardig; godvreezend christen en voorbeeldige vader die zijn kinderen in eer en deugd heeft opgevoed. Geen wonder dat hij zoo gelaten stierf, volkomen gerust en overtuigd van den volbrachten plicht: met fierheid mocht hij neerzien op zijn kroost aan zijn sterfbed neergeknield en dankbaar vóór den Heer getuigen: Van al dezen die Gij mij hebt geschonken, o Heer, is er geen afgeweken; twee hebt gij eronder uitverkoren om zich heel en gansch aan U toe te wijden.

Beminde Echtgenoot, met wie ik lief en leed van 't leven heb gedeeld; mijn lieve kinderen, mijn troost, mijn roem; gij allen bloedverwanten en vrienden, vaartwel, vergeet mij niet en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus zegen onze familie.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

7 j. en 7 quadr. afl.

.....
St Lutgardis, Lige Violetenstr. 118, Gent.