

Hij heeft in de vreeze Gods voortgang gemaakt en
is in vrede gestorven Tob.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Leonardus Van de Meulebroeke

geboren te Bevere den 22 April 1833, en god-
vruchtig overleden te Audenaerde den 7 October 1915
voorzien van de H.H. Sacramenten.

De overledene was een man vol van levendig geloof
ieverig voor het goed, vijand van alle kwaad, rond-
borstig en ongeveinsd; en daarom wierd hij van God
en de menschen bemind en is zijne gedachtenis in
zegen.

Hij vreesde de dood niet, omdat hij een zuiver
geweten had.

Gansch onderworpen aan Gods aanbiddelijken wil,
heeft hij met volkomene verdujdigheid de kwellingen
zijner ziekelijkheid nitgestaan, en zijne dood, getrou-
we weergalm van zijn leven, is kostbaar voor den Heer.

Op den overvloed uwer barmhertigheid steunende
zal ik, o Heer, uwe woning binnentreden.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, trekt eene
zalige les uit mijne dood, en bereidt u ook om wel te
sterven. Ik zeg u allen: tot wederziens in den Hemel;
intusschen weest mijne ziel indachtig in uwe gebeden.

H. Jozef, vriend van het H. Hert, bid voor ons.

100. dag. afl.

Lees de akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jar. en 7 quad. afl.

R. I. P.

Druk. M. Dhondt, Audenaerde.