

Gelukkig en wijs is de man die gedurende zijn
leven is, gelijk hij wil gevonden worden in het uur
van zijn dood. (Nav. Chr.)



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

Téléspore Vandecatseye

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

Sylvie Roeland

*geboren te Everbeek, den 13ⁿ Februari 1853
er overleden den 1ⁿ Mei 1943
en versterkt door al de rechten onzer Moeder
de H. Kerk.*

Hij was een goede, zachtvaardige en deugdzaame
man, verwijderd van het kwaad ; daarom werd hij
door eenieder geacht en niemand was er die een
woord tot zij nadeel sprak. Job. 1.

Gelukkig hij die den Heer vreest en een groote
verkleefdheid heeft voor zijn geboden; zijn geslacht
zal machtig zijn op aarde en de nakomelingen der
rechtvaardigen zullen gezegend worden Ps. III 1,2.

Zoohaast de pijnen van den dood hem overvielen,
zocht hij een schuilplaats onder het kruis, en
hoopte hij, met een mannelijk gemoed, dat God
alles voor hem in het beste zou gekeerd hebben.
H. Franc. Sal.

Geliefde kinderen, kleinkinderen, achter klein-
kinderen en bloedverwanten, ik verlaat U ; vergeet
mij niet in uw gebeden ; ik heb U allen zoo teeder
bemind ! Dient God getrouw en leeft dusdanig dat
gij nooit den dood te vreezen hebt. Vaarwel, weldra
zien wij elkander in den Hemel weer. H. Ant.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(7 j. en 7 q. afl.)