

O mijn God, uw wil geschiede en niet de mijne :
doe met mij gelijk zij het goed vindt.

Franc. Salesius.



BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

Theresia VAN DE CATSYNE

Dochter van wilen

Petrus-Urbanus en Berlindis Foubert

geboren te Nederbrakel, den 11 Juli 1868 en
overleden te Seuzelsem, den 10 November 1923.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Medelid der Congregatie van Onze Lieve Vrouw, der
H. Barbara en van den Wekelijksohen Kruisweg.

Van hare teederste jaren in de deugd opgevoed
was zij waarlijk goed en zachtmoedig, eerbaar van
gelaat en vriendelyk in hare aanspraak.

Als kind van Maria bekleedde zij zich met de
deugden van goedhartigheid, liefde, ootmoedig-
heid, zedigheit en verduuldigheid: zoo werd zij aan-
genaam aan God en aan de menschen.

Goedhartig aanvaardde zij al wat haar overkwam,
troost vindende in deze woorden: De Heer kastijdt
dezen, die Hij bemint, en slaat dezen die Hij voor
zijne kinderen aanneemt. Gel. Henric. Suzo.

Gelukkig is zij... Zij heeft op Maria betrouwd....
met hare goede Moeder zal zij de onvergankelijke
gelukzaligheid der heiligen genieten.

Duurbare Zuster en Schoonbroeder, Goede Mees-
ter, dank, hartelyk dank voor uwe zoo liefderijke
zorgen, Bidt voor mij.... Ik zal wederkeerig voor U
bidden in den hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde

(7 jaren en 7 quadr.)

R. I. P.

Drukk. O. Surdiacourt-Blotamaert, Nederbrakel.