

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.

Bid voor † de ziel  
van

**Vincent Van De Catsijne,**

zoon van

**Philemon en Marie-Rosalie COOLS**

*geborene te Destinge, den 15 September 1903 en  
schielijk overleden te Twee-Acren  
den 5 April 1942*

Tegen het geweld van den dood kan zich niemand wapenen ; op zijn zeisen staat geschreven : ik spaar noch jong, noch oud, ik kom onvoorziens en ik wijk voor niemand. H. Aug.

Waakt omdat gij niet weet, op wat uur de Heer komen zal. Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij niet meent, zal de Zoon des menschen komen. E. H. Matth. XXIV 42.

Wilt gij in de zee dezer wereld niet vergaan, wend ze niet af van Maria, die de lichtende ster is. Zie naar deze ster, roep Maria aan. O Maria Gij zijt geheel mijn hoop. H. Bern.

Vaartwel duurzame Vader, broeders, zusters en familieleden. Ik verlaat u op het onverwachts. Vergeet mijn arme ziel niet in uwe gebeden.

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.*

*300 d. afl.*

*O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons.  
die onzen toevlucht nemen tot U. Amen. 100 d. afl.*

R. I. P.

*Everbeek druk. Depessemier-Vanderdonckt*