



TOT ZALIGE GEDENKENIS

van

Ghislain Vande Fonteyne

zoontje van

Theofiel en van wijlen Zulma Petit

*geboren te Eyne den 7 Januari 1918,
en overleden te Leupegem den 30 Mei 1919.*



OUDERENTROOST

Als we de oogen slaan op 't wiegje,
Waar ons lievelingske sliep,
En eilaas ! wij zien het ledig,
't Grieft ons ouderharte diepe.
Och ! 't lag daar zoo zoet te slapen,
De oogjes en het mondje dicht ;
't Was toch zoo'n bevallig jonkske
En zoo lieflijk, 't kleine wicht !

Als we de oogen slaan ten Hemel,
Dàar zien wij met onzen geest,
't Brave kindje, in zaalge onschuld,
Met zijne Moeder in vredefeest,
Och ! dan droogen wij ons tranen
En wij zeggen tot elkaar :
Wij ook hebben ginds een Engel,
En 't blijft nog ons kindje dàar !

R. I. P.

Aud., druk. A. De Meester.