

te weelt mijn Zaligmake- dat ik o. den  
ugsten weder uit de ... zez.

Job. 19, 25.



## BID VOOR DE ZIEL

van

**Aimé VANDE KERCHOVE,**

weduenaar van

*Mathilde Millecam,*

geboren te Cruyshautem, den 19 April 1873 en er  
godvruchtig overleden, den 12 Maart 1926.

Daar het ons niet gegeven is Gods geheimen te doorgrohdn, moeten wij ons, ten allen tijde, aan zijne opperste schikkingen onderwerpen, hoe pijnlijk zij ook vallen, omdat Hij oneindig wijs is en ons bemint. H. Bas.

Hij was bezorgd over zijne kinderen en schikte zijn leven naar het belang van hunne toekomst en hunne deugd. De mensch maakt plannen, maar 't is God die beschikt: Zalig zij die steeds in alles op Hem rekenen en betrouwen.

*Lieve Kinderen,* uw vader verlaat u. Hij verlaat deze wereld waar hij veel geleden heeft. Vergeet hem niet in uwe gebeden... Ik heb u allen zeer liefgehad! Blijft vereenigd onder elkander, dient God getrouw, en leeft zoo, dat gij den dood nooit behoeft te vreezen, op welk oogenblik hij u verrasse. Vaartwel, *mijne dierbare kinderen en bloedverwanten,* wij zullen elkander spoedig wederzien. H. Ath.  
Barmhartige Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.

Drukk. C. Walters-Verzele, Cruyshautem.