

Al sterft de deugdzaame ook in een vreemd land, zijne dood zal kostbaar zijn. H. 66 c. G.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

LEONIE VAN DE KERKHOVE

echtgenootte van Mijnheer

JOZEF DE VOS

geboren te Oprake!

den 11 November 1877 en overleden te Seattle
(Washington Amerika) den 27 November 1923,
voorzien van de H.H. Sa-ramen:en der
Stervenden.

Wie kent Gods raadsbesluiten? Wie kent den dag of de plaats waar hij zal sterven? Deze trouwe Echtgenootte had haren man opgevolgd naar Amerika. In dit vreemde land was zij zijn troost en zijn steun. Hoe menigmaal gingen hare gedachten over de zeeën naar het Vaderland? Hoe dikwijls verzucht naar geliefde wezens die zij hier had achtergelaten. Helaas, mocht zij niet in leven wederkeeren in haar midden, toch zullen hare stoffelijke overblijfselen berusten in het Vaderland, op haren geboortegrond, midden van bloedverwanten en vrienden.

Zalig zijn degenen die U kennen, o Maria, want die U kent is op den weg van het eeuwig leven.

Ps 85

Duurbare Echtgenoot. Gij weet hoezeer ik U beminde, hoe ik leef en leed met U heb gedeeld; eenmaal zullen wij wederom vereenigd zijn om nooit meer te scheiden; en Gij, beminde bloedverwanten, welke ik zoozeer betrachtte weder te zien, weest mij in uwe gebeden inachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d.a.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil 300d.a.