

Zooals het den Heer liefde, zoo is het geschied; de naam des Heeren zij gezegend. (Job.)



Wees in uwe gebeden indachtig de ziel

van Mijnheer

PHILEMON-JOZEF VAN DE KERCKHOVE

zoon van Mijnheer

Henri en Mevrouw Maria-Honorina Van Damme

geboren te Rooborst, den 5 Januari 1903 en
in den Heer ontslapen te Nurenberg (Deutschland),
den 22 Maart 1943.



God heeft hem onverwachts tot Zich geroepen, maar het is eene goede voorbereiding tot den dood met christene opoffering de plichten van zijnen staat te kwijten, Zalig zijn ze immers die in den Heer sterven, hunne werken volgen hen.

Gelukkig de mensch, die in dit leven de beproevingen doorstaat, want na de beproeving zal hij de kroon der gerechtigheid ontvangen, die God, de Rechtvaardige Rechter schenken zal aan allen die Hem liefhebben.

Bemide Vader en lieve Moeder, bemide Broeders, Zusters en Familieleden, verre van U, in een vreemd land komt de dood mij van U scheiden, daar waar ik hoopte nog lang met U te mogen blijven. Het offer dat God ons vraagt is zwaar; doch laat het ons grootmoedig brengen tot mijne eigene zaligmaking en tot U aller welzijn. Blijft mijn aandenken bewaren en wilt me helpen door uwe vurige gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.

Drukk, C. Melckebeke, Hoogstraat, Sottegem P.C. 2175