

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Prudentia Van De Kerckhove

weduwe van Mijnheer

Karel-Lodewyk Van Der Linden

geboren te Nederbrakel den 11 Juli 1849
en aldaar godvruchtig overleden den 25 December 1931
Voorzien der H.H. Sacramenten der Stervenden.

De betreurde afgestorvene was rechtschapen, ge-
dienstig voor eenieder. Van hare kinderjaren heeft zij
den weg van vrede en rechtvaardigheid bewandeld ;
zij was eenvoudig vreedzaam, godvreezend en stand-
vastig in haar geloof. Hare talrijke kinderen heeft zij
opgevoed in eer en deugd : zij zijn hare vreugde geweest
binst haar leven. haar steun en haar geluk op het sterf-
bed en nu zullen zij haar troost wezen voor de eeuwig-
heid. In waarheid mag van haar gezegd worden, dat
zij haar brood niet in ledigheid heeft geëten, tot de ha-
ren van haar hoofd waren vergrijsd en zij de vermoede
handen op haar doodsbed heeft samengevouwen.

Vaarwel, beminde kinderen en kleinkinderen, God
heeft mij tot Hem geroepen, ik verlaat een droevig
tranendal voor het rijk van den eeuwigen vrede, waar
wij elkander eens zullen wederzien ; vergeet mijne zuch-
ten niet, denkt aan mijn werken en zorgen, die ik voor
u gehad heb, weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus Bermhertigheid.

(300 d. afl.)

R.

I.

P.

Drukkerij O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.