

Ten Paradijze geleiden u de Engelen, de martelaren ontvangen u bij uwe aankomst en voeren u de heilige Stad Jerusalem binnen, het koor der Engelen ontvangen u, en met den armen Lazarus zij uwe rust in eeuwigheid.



geboren te Karoy (Oise Frankrijk) den 2 Februari 1909
en overleden te Brussel, ten gevolge van een werkongeval
den 15 Maart 1938.



Hoe droevig klonk het nieuws Arthur is verongelukt, maar een kristen buigt het hoofd en met tranen in de oogen weet hij te bukken voor Gods Heiligen wil ; wij hebben altijd opgemerkt zegt de H. Theresia : dat zij die Onze Heer Jezus-Christus het dierbaarst zijn, veel meer arbeid en kwellingen hebben doorstaan dan anderen, ziet slechts wat de Allerzalgste Maagd en de groote Apostelen geleden hebben.

Voorbeeldige Vader en beminnelijke Echtgenoot, zorgde hij voor vrouw en kind en zoo was hij door hen bemind. Het schielijk scheiden is hard en droef, maar zal niet eeuwig wezen.

Wij hopen bij God eens een gelukkiger leven te mogen genieten ; intusschen beminde echtgenoot zult gij zorgen voor ons kind, en ik van uit den Hemel zal u beiden bijstaan in uw leven. Moge God U zegenen en troosten,

Mijn Jezus barmhartigheid.

100 d. afl.

R I P

.....
Eugeen Colaes-Watté, Sint-Lievens Essche