

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



## Bid voor de ziel

van

**Marie-Elodie Van De Maele**

weduwe van

**POLYDOOR D'HAeyer**

geboren te Nederbrakel, den 22 October 1866,  
en er godvruchtig overleden, den 9 October 1941,  
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.  
Zij was Lid van de 3e Orde van den H. Franciscus  
en van de Confrerie van de H. Barbara.

---

Gelukkig zij die vlekkeloos van gedrag zijn, die wandelen in de wet des Heeren. Hoe goed is God voor hen die oprecht en vroom van harte zijn... Voor dezulken is het Rijk van God.

De duurzame afgestorvene was van jongs af opgevoed in het kristen geloof, en zij leefde steeds als een goed kristen mensch. Zij was een voorbeeldige echtgenoot en een teedere moeder. Zij heeft een onberispelijk en stichtend leven geleid, omdat zij wandelde op het pad der geboden van den Heer. Nooit vergat zij den dienst van God noch hare plichten maar zij heeft er zich ten allen tijde op voorbeeldige wijze weten van te kwijten.

Duurbare kinderen. Ik verlaat u met een dankbare herinnering aan uw liefde en genegenheid. Blijft onder elkander leven in liefde, zooals ik het u heb voorgehouden. Leef als goede kristenen door het onderhouden van Gods geboden, en gij zult gelukkig zijn. In afwachting dat wij elkander voor eeuwig wederzien, blijft mijne ziel indachtig in uwe gebeden.

De vier akten.

(12 j. ad)

---

Nederbrakel Druk Wed. Surdiacourt