

Mijn lichaam is bezweken ; Heer, Gij zijt
mijn hoop en mijn aandeel. Ps. XVII.

Bid voor † de ziel van

Marie Hortense VAN DE MAELE,

Echtgenoot van

ODILON BASSELIER,

*Geboren te Nederbrakel, den 18 September 1877
en overleden te Everbeek, den 18 Oogst 1940.*

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

— — — — —

Zij was een brave en voorzichtige vrouw; de steun van haar huisgezin. Werkzaam en vlijtig heeft zij tot op 't einde van haar leven, haar huisgezin met zorg bestierd.

Zij heeft met taaien moed gearbeid om haar talrijk kroost in het noodzakelijke te voorzien en heeft haar brood in ledigheid niet geëten.

Toen de beproeving kwam heeft zij zich geheel en gansch aan Gods wil overgegeven, in-dachtig dat het lijden van deze aarde, in geest van boete verdragen, een gepast middel is om zich de eeuwige vreugde te verzekeren.

Beminde Echtgenoot, Kinderen, Schoonkinderen en Kleinkinderen, vaartwel ! Weest niet bedroefd gelijk zij die zonder hoop leven. Ik zeg U tot wederziens in den hemel.

Bidt voor mij.

Jezus, Maria, Jozef.

7 jar. en 7 q. afl.

Everbeek druk Depessemier Vanderdonckt