

Voor deze die in den Heer sterft, is de dood maar een slaap, het begin van een nieuw leven, H. Ephrem.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Adèle Van De Menschbrugge

echtgenoot van Mijnheer

REMI VAN DE MENSCHBRUGGE

geboren te Oubraker, den 25 Februari 1888,
en aldaar zeer godvruchtig in den Heer ontslapen
den 16 Mei 1934.

Voorzien van de H. H. Sacramenten.

Zij was eene ware christene, vol geloof, haar geluk zoekende in het volbrengen van haren plicht als echtgenoot en moeder. Zij was zacht en eenvoudig van hert, de vreugd van haar huisgezin, en bezat de hoogachting van al die haar gekend hebben. De verduldige zal hare smerten tot het einde toe verdragen, en daarna zal zij beloond worden.

Eecl. XLV.

Ik stel mijne hoop op Maria, al mijne hoop steunt op Haar.

Bemide Echtgenoot, lieve Kinderen en Bloedverwanten weest bedankt voor uwe verkleefdheid; stort geen vruchteloze tranen, op mijn graf... maar bid God voor mij, en stel uw betrouwen op Hem die de groote trooster is der bedrukten thans zien wij elkander weder in den schoonen Hemel.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk!

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.