

God gaf het ons,
Hij nam het tot Zich terug.



Tot aandenken aan ons kindje

CHRISTIAAN

zoontje van
**Vandemenschbrugge Albert en
Ysebaert Yvonne**

geboren te Oprakel, de 19 december 1959 en naar zijn Schepper teruggekeerd te Aalst, de 13 januari 1960.

O Heer, Gij hadt ons dit kindje gegeven om het gelukkig te maken; nu stelt Ge ons op de proef! Help ons nederig te aanvaarden. - Gij leert ons hoe alles maar een broze gave is van de Heer.

Heer, wij danken U voor al hetgeen wij van U al mochten ontvangen. En zo brengen wij deemoedig het offer van ons kleintje - wij geven het U, omdat wij 't van U kregen. Wij geven het, Heer, in Uw handen, zoals ook ons leven, omdat alleen bij U we echt geborgen en goed zijn.

Vader, moeder..., in de hemel waak ik over U. Ik ben er Gods lieveling. Nu zal ik klein broertje zijn van uit de hemel.