

God gaf het ons, God nam het ons ;
Gods name zij gezegend !



TER ENGELACHTIGE GEDACHTENIS
VAN
GEORGES-ALPHONSE
VANDEMENSCHBRUGGE

Zoon van

Remi en Adèle Vandemenschbrugge

geboren te Nederbrakel, den 2 Mei 1924
aan de liefde zijner ouders ontrukt
den 14 Mei 1925

Kindje, lieveling van ons harte
Waarom toch deze aarde ontvlicht
Zie hoe moeder weent van smarte
Hoe uw vader treurt en zucht.

Maar ik hoor U : » Wil niet klagen
Als de goddelooze doet ?
't Zijn op aarde droeve dagen
Hier is 't zoo onzeglijk goed

Kort geleefd is kort geleden ;
Vroeg van d'aarde is vroeg bij God !
'k Smaak hier alle zaligned n,
't Onuitsprekelijk englenlot. »

« 'k Wacht U hier, o Vader, Moeder
Met U allen, die mij mint :
Hier vereenigt de Aibehoeder
d'Ouders met 't beweende kind. »

Dr. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.