



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Henri VAN DE MENSCHBRUGGE

geboren te Oprakel den 25 Mei 1897,
en er godvruchtig overleden den 20 Februari 1943,
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van St. Franciscus-Xaveriusgenootschap.

O Heer, kort zijn de dagen van den mensch en aan U alleen is hun getal bekend; maar wat tellen ook de jaren van 't aardse leven bij de oneindige eeuwigheid!

De duurzame overledene was een brave man, een trouwe christen, Vlijtig en stil, eenvoudig en vreedzaam in zijn dagelijkschen omgang met de menschen. Door allen die hem kenden werd hij geacht en bemind,

Sedert lang reeds lijdend en door ziekte en kwelling ondermijnd en verzwakt, verergerde plots zijn kwaal, en werd hij van de zijnen weggenomen om daar te gaan waar God ons allen roept, en aan zijn trouwe dienaars 't Eeuwig loon schenkt na dit kort en vergankelijk leven.

Pijnlijk is altijd het scheiden van dezen die ons duurzaam zijn, maar de gedachte dat deze die wij beweenen een beter leven is ingetreden, komt onze tranen stelpen en onze smart verzachten.

Duurbare bloedverwanten en familie, ik verlaat dit tranendal met een vurig verlangen naar een beter leven. Ik dank U voor uwe verkleefdheid en goede zorgen en vraag U nog als laatste gunst de hulp uwer vrome gebeden.

Barmhartige Jezus, geef Hem de eeuwige rust,

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt