

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS

AMEN.



Bid voor de Ziel van

Mijnheer

Leonardus VANDEMENSCHBRUGGEN

echtgenoot van Mevrouw

CLÉMENCE LEMAGIE

geboren te Oubrakerl,
den 28 October 1860 en overleden te Nederbrakerl,
den 1 September 1918,
voorzien van de HH. Sacramenten.



Wij zijn als vreemdelingen en reizigers hier op aarde. Onze dagen zijn als eene schaduw en wij verblijven hier slechts een oogenblik. I.Par.29-15.

God heeft hem de noodige sterkte gegeven op den dag der kwelling; op Hem heeft hij zich betrouwd en zal in zijne hoop niet bedrogen zijn. Hij heeft met volle overgeving aan Gods wil de ellendige dagen en nachten zijner ziekte overgebracht, overtuigd dat wij hier met Christus lijdende, met Hem zullen vereerlijkt worden in den Hemel.

Vaarwel, beminde Echtgenoot en Kinderen; ik zeg u allen vaarwel; ik laat u in de vrees des Heeren, blijft er in volherden. Wat mij aangaat, ik ga met veel betrouwen en verlangen tot God. Bidt voor mij, ik zal bij Hem voor u bidden.

Mijn Jezus, bermhertigheid!

100 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakerl. - We Van Nieuwenhove & Van Den Driessche