

Geloofd zij Jezus-Christus - Amen.
100 dagen afl.



BID VOOR DE ZIEL

van

PETRUS VAN DE MENSCHBRUGGE

weduwnaar van

HORTENSE DE VOS

geboren te Oobrakel, den 14 Maart 1856,
en aldaar godvruchtig overleden den 8 April 1930,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Hij was jubila is van 't genootschap van den
H. Franciscus-Xaverius.

Afgemat door den ouderdom vol zorgen en
verdiensten, is hij opgeklommen tot het eeuw'ig ge-
luk van den hemel.

Zijne wegen waren vreedzaam. Hij was een
man van geloof, getrouw aan de oefening en van
den godsdienst, matig en geschikt van zeden, recht-
zinnig van hert en het kwaad schuwende.

1^oph. III, Job I

In lijden en sterven aan Gods wil onderworpen
is hij in vrede gestorven. H. Lig.

Gelukkig de mensch, die in de laatste strijden,
Jezus Maria en Jozef tot bijzondere beschermers
heeft.

Beminde kinderen, blijft standvastig goede
christene menschen en vergeet mij niet in uwe ge-
beden; dit zijn mijn laatste wenschen.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

300 dagen afl.

Vandendriessche Nederbrakel.