

Wilt U niet beroemen op den dag van morgen, want gij weet niet met wat hij zal voorbrengen. De mensch leeft korten tijd, hij komt op als een bloem en wordt vertreden.



Gedenkt dat de wereld een ballingschap is, het leven een doortocht en de hemel ons waar vaderland is. Daar zullen wij elkander voor altijd wederzien.

Hij was een Christen rechtzinnig man, steeds zijn plicht vervullende. Zijne aandelen zal duurzaam zijn aan wie hem gekend heeft, want hij deed hem beminnen door de goedheid zijns harten en de zachtmoedigheid zijns karakters.

Geliefde Echtgenoot, duurzaam kind en bloedverwanten, de dood heeft mij onverwachts van U ontrukkt de tijd heeft mij niet toegelaten U een laatste vaarwel te zeggen, doch, ge troost U bij de gedachten dat ik U allen altijd zeer genegen geweest ben, en dat ik nu sterf in vrede met God en met de hoop u eenmaal terug te zien in het hemelschhof.

Zoete Harten van Jesus en Maria. weest mijn zaligheid.

Onze Lieve Vrouw der geloovige zielen bid voor hem.

Akte van geloof hoop en liefde.