

Kostbaar in 's Heerens oogen is de dood zijner uitverkorenen.

## Bid voor † de Ziel

van Mijnheer

### REMI VAN DE MENSCHBRUGGE

weduwnaar van Mevrouw

### ADELE VAN DE MENSCHBRUGGE

geboren te Oprakel den 26 December 1884 en er  
schielijk overleden den 12 Februari 1949,  
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden,  
Lid van den H. Hartbond en van het Genootschap  
van den H. Franciscus Xaverius.



Hij was waarlijk een deugdzaam man, die den weg van vrede en gerechtigheid bewandelde. De goedheid van zijn karakter won hem ontelbare vrienden, en de edele gevoelens van zijn hart gepaard met eene aangename zachtmoedigheid verwierven hem de algemeene achting.

Getrouwe echtgenoot, voorbeeldige vader, vurige christen, werkzaam en rechtvaardig in alle zaken en oprechte vriend, was hij bemind van God en alle menschen; en zijne gedachtenis zal in zegening blijven bij allen die hem kennen.

Spr.

Ik heb den weg uwer geboden bewandeld, o Heer, en van het pad der ongerechtigheid hield ik mijnen voet terug, om uwe bevelen te onderhouden.

Ps.

Wat is het heilzaam Jezus'Hart te beminnen en door Hem bemind te worden — niemand zal vergaan die Hem is toegewijd.

H. Marg. Maria.

Vaarwel mijne dierbare Kinderen, ik ga moeder ver-voegen in den Hemel en vergeet ons beide niet in uwe gebeden: weest indachtig dat uw vader u steeds voor-ging op den weg van plicht: vaartwel beminde bloed-  
verwanten, ik blijf u allen beminnen van uit den Hemel  
— weest allen mijne ziel indachtig.

Jezus, Maria, Jozef.

300 d. afl.

Bid de Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7. j, en 7. q.