

Wees altijd bereid om te sterven, en leef zoo
dat de dood u niet onbereid vinde.

.....
† ZALIG AANDENKEN †

van Mijnheer

ANTOON-FRANCISCUS VAN DE MERGEL

Echtgenoot van Mevrouw

RACHEL-ALICE VAN AUDENHOVEN

geboren te Michelbeke, den 17 Juni 1897 en overleden
te St-Blasius-Boekel, den 29 Augustus 1941.

Versterkt door de Genademiddelen O. M. de H. Kerk.

Lid van de Voortplanting des Geloofs
en het St-Petrus Liefdewerk.

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in
Gods oogen ; zij voltrekt immers den zegen-
praal, zij is de deur des hemels, en het begin
der volmaakte rust.

Heer, hetgeen ik lijde gaat voorbij, maar het-
geen ik zal ontvangen, zal eeuwig duren. H. Aug
Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn
van hen, die de christelijke opvoeding hunner
kinderen behertigd hebben.

Beminde Echtgenoot, allerliefste Kinderen,
duurbare Moeder ik had niet gedacht U zoo
opeens te moeten verlaten, troost u 't is geschied
gelijk het de Heer behaagd heeft ; eert en
steunt uwe moeder alle dagen haars levens.
Bewandelt immer de weg van deugd en arbeid,
en de God van vrede zal met u zijn.

Barmhartige Jezus geef zijne ziel, de eeuwige rust.

300 d. afl.

Druk C. Schietecatte, St-Blasius-Boekel