

Gelijk het God behaagde zoo is het geschied; zijn
H. Naam zij gebenedijd.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Auguste VAN DE MERGEL

echtgenoot van Mevrouw

KATHARINA VAN DYCKE

geboren te Nederbrakel den 14 Maart 1850 en aldaar
overleden den 24 Januari 1931
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden
Vierde in 1922 zijn gulden Jubileum van 50 j. huwelijk

Hij was een deugdzaam man, wandelde in de vrees
des Heeren en week af van het kwaad; daarom werd
hij bemind van God en de menschen.

Lange dagen en droevige nachten heeft hij overge-
bracht op het lijdensbed; maar steeds tevreden met
Gods H. Wil en vol betrouwen in den Heer heeft hij
gerust de dood afgewacht die hem verlost heeft uit dit
tranendal, om hem te geleiden in het leven van geluk
en zaligheid. Maria is ons leven gedurende ons bal-
lingschap, zij wordt onze zoetheid in de uur der dood
H. Aug.

Duurbare echtgenote, gedurende bijna zestig jaren
waart gij de getrouwe gezellin mijns levens. Te zamen
hebben wij lief en leed gedeeld, onze scheiding valt
U voorzeker hard, doch heb moed en betrouwen, wel-
dra zien wij malkander weder om nooit meer te schei-
den. En Gij duurbare kinderen hebt dank voor uwe
liefderijke zorgen binst mijne langdurige ziekelijkheid
Vereert uwe Moeder gansch haar leven en vergeet uw
Vader niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid 300 d. afl.
H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

Drukk. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.