

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

DEN EERWAARDEN PATER

Emiel VAN DE MERGEL

VAN HET GEZELSCHAP VAN JEZUS

geboren te Nederbrakel den 19 Januari 1861

in het noviciaat getreden te Drongen

den 26 September 1881

priester gewijd te Leuven den 8 September 1895

tot de laatste geloften aanvaard

den 2 Februari 1898

overleden te Drongen

den 26 Maart 1935

De vrome overledene was beurtelings

Novicenmeester,

Overste der Residentie van Oostacker,

Bestuurder der Apostolische school te Turnhout

Rector van het Noviciaat te Drongen.

De Heer had zijn dienaar verrijkt met voorname hoedanigheden. Man van zeer gezond oordeel zou hij de jeugd opleiden met wijsheid en sterkte; wijze en voorzichtige raadsman zou hij de zielen besturen met doorzicht en kracht. Men voelde in hem dat het geloof diepe wortelen in z'n ziel geschoten had. Vaak dankte hij God met liefde omdat Hij hem tot het kloosterleven had geroepen. «Alle goed, bekende hij, is mij met die genade geschonken. Van knidsbeen af heb ik mij tot het priesterschap getrokken gevoeld: mijn groote schat is het H. Sakrament des Altaars geweest »

En op het einde zijns levens wanneer de beproeving hare zware hand op hem had gelegd: «Een enkel weg is de goede, de weg dien de Meester heeft gevolgd, de weg des kruises. Ik lijd en bid meer. Alles is dus goed.»

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U.

300 dag. afl.

Mater mea, fiducia mea.

300 dag. afl.

Drongen, drukk. De Sutter - De Smet.