

Kostbaar in de oogen van God is de dood der rechtvaardigen, Ps. CXV



Bid voor de ziel

van Mevrouw

EMILIE VAN DE MERGEL

echtgenootte van Mijnheer

LEO VAN OORTEGEM

geboren te Elst den 12 Juni 1884

en aldaar godvruchtig overleden den 30 Januari 1942.

Lid van de Confrerie van het H. Hert.

van den wekelijksche Kruisweg en andere genootschappen.
Versterkt door de H. Sacramenten.

Stichtend was hare dood zooals gansch haar leven was geweest. Zij was een voorbeeld van zachte nederigheid beminnelijken eenvoud, van wijze voorzichtigheid, beziel met eene oprechte Godsvrucht heeft zij haar huysgezin in de vrees des Heeren opgevoed, daarom is zij lofwaardig en mogen hare kinderen haren lof uitspreken.

Met voorbeeldige verduidigheid en volkomene onderwerping aan Gods wil, vedroeg zij de lasten van hare langdurige ziekte. Deze onverstoorbare gelatenheid kwam voort uit hare diepe godsvrucht en haar onbeperkt betrouwen op Gods vaderhart. Als alle uitverkorenen moest zij door het lijden gelouterd worden, zij leed niet minder omdat zij hare geliefden om harentwille zag treuren.

Vaartwel, beminde moeder, echtgenoot, kinderen en bloedverwanten, dank voor al uwe zorgen en opofferingen, vergeet mij niet in uwe gebeden, treurt niet om mij, ik ben dicht bij u, ik zal voortaan uw schutshengel zijn, en gij, mijne lieve kinderen blijft uw bedroefde vader eeren en beminnen al de dagen van uw leven.

Mijn Jezus, bermhertigheid, 100 d. aff.

Uitg. L. Van Hoever, Koster Opbrakel