

Een hooge ouderdom is eene eerekroon die op de wegen der gerechtigheid gevonden wordt.

Prov. 16.



**Ter zalige gedachtenis**

van Vrouw

**EUGENIE VAN DE MERGEL**

weduwe van

**EDUARD VELGHE**

*Bid van het Broederschap van 't H. Hart,*

gehoren te Delftinge den 30 Maart 1834.  
godvruchtig overleden te Sulsique den 16 Maart 1919,  
voorzien van de laatste heilige Sacramenten.

De vrees des Heeren verblijdt het hart; zij verschaft vreugde en een lang leven; alwie den Heer vreest zal op zijn sterfbed gezegend worden.

Eccl. 1 - 12.

Zalig de mensch die zich over den behoeftige ontfermt: in den kwaden dag zal de Heer hem redden.

Ps 40.

Zij werd van eenieder geacht om hare godsvrucht en liefde voor den vrede.

Judith 8.

In de dagen harer bedruktheden verhief zij hare handen alleen tot Hem die de Vader van alle vertroosting is in kwaal en lijden; met christen kloekheid en zonder morren droeg zij, naar 's Meesters voorbeeld, het kruis harer langdurige ziektesmart, versterkt door de herhaalde vereeniging met Hem in de H. Communie, haar zoetste troost.

Duurbare kinderen en familie, eene zaak vraag ik van u: den Heer onzen God, voor mij te willen bidden. Kinderen, dat de broederlijke liefde onder u blijve heerschen.

Mijn Jesus, barmhartigheid!

(100 dag. afl.)

Druck, Massez-Meert, Konse.