

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN



GEDENK IN UWE GEBEDEN

de ziel van

Fidelia Van De Mergel

geboren te Nederbrakel den 8 Maart 1849
en aldaar godvruchtig overleden den 4 December 1934
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was Jubilaires der Congregatie van O. L. Vrouw
Lid der Derde Orde, van de Confrerie der H. Barbara
en van andere genootschappen.

Vol van dagen en verdiensten, heel berustend op des Heeren goedheid en barmhartigheid, ontsliep zij zachtjes in de armen van Maria hare allerbeste moeder, die zij altijd met kinderlijke liefde bemind en vereerd had.

Ten volle overtuigd dat het aardsche leven vol bitterheid is, richtte zij hare oogen ten Hemel met de vaste hoop dat dezen die op aarde beproefd worden, hierna maals de eeuwige belooning zullen ontvangen.

Wat is sterven anders voor de deugdzen dan overgaan van den arbeid tot de rust, van het ballingschap dezer wereld tot de zoete wellusten van het hemelsch vaderland.

Bemide Bloedverwanten, ik laat u in den vrede des Heeren; ik heb slechts een vergankelijk leven verwisseld met de eeuwige vreugde des Hemels. Duurbare medezusters der Congregatie en der Derde Orde, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. 300 d. afl.

Drukkerij Jozef De Ruyver, Nederbrakel