

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

AMEN.

†

Bid voor de ziel van

Mijnheer

Frederik VAN DE MERGEL

weduwnaar in eerste huwelijk van

MEVROUW LEONIE CAROUBEL

en in tweede huwelijk van

MEVROUW MÉLANIE VANDEN BOSSCHE

geboren te Nederbrakel,

den 19 Juni 1829 en er godvruchtig overleden,

den 18 Januari 1918,

voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.



Mij is niets overgekomen dan hetgeen aan den Heer behaagd heeft, dat zijn heilige naam gebenedijd zij. Job. I. 21.

De dood heeft hem bereid gevonden. Hij schrikte niet wanneer zij naderde en het einde van zijn leven versterkt door de zalvende hulpmiddelen der H. Kerk, was het einde van eenen waren christene.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, vaartwel. Ik vraag u geene tranen maar dat gij mij immer zoudt indachtig wezen in uwe gebeden.

GEBED. Bermhertige God, Gij die slechts de zaligheid der menschen verlangt, wij smeeken U, uit ganscher harte, dat gij uwen dienaar FREDERIK door de voorspraak van de H. Maagd en van alle heiligen de eeuwige zaligheid zoudt verleenen.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Nederbrakel. - We O. Van Nieuwenhove & A. V. d. Driessche