

Heden is de mensch en morgen is hij verdwenen.

TH. A KEMP. XXIII. 1.

O God! Gij zijt onze hulp in de kwellingen die
ons bovenmaat zijn overgekomen. Ps. 45.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Frederik VAN DE MERGEL

Echtgenoot van Mevrouw

EMILIE FAINGNAERT

geboren te Nederbrakel, den 15 September 1848 en
aldaar godvruchtig overleden den 13 December 1913.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Waakt, want gij kent de uur niet op welke uwen
Heer komen zal. MATH. XXIV. 42.

Mij is niets overgekomen dan hetgeen den Heere
behaagd heeft: dat zijn Naam gebenedijd zij.

JOB. I. 21.

Beminde Echtgenoot, geef Uw hart aan de
droefheid niet over; maar stel uw betrouwen op
God, Hij zal U troosten, Hij neemt immers de
weduwe onder zijne machtige bescherming; behoud
zijne vrees en volhard in het goed. Eens zullen wij
elkander wederzien.

Geliefde Kinderen, weest niet bedroefd gelijk
deze die geene hoop hebben.... blijft getrouw aan
God.... onderhoudt de bevelen Uwer Moeder, weest
haren steun en troost... Eert haar alle dagen van
uw leven.... Leeft in vrede en bidt voor mij.

Jezus, Maria en Jozef, dat ik met U in vrede
ruste. Amen. (100 dagen afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.