

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Gustaaf VAN DE MERGEL

echtgenoot van Mevrouw

ANNA MEGANCK

geboren te Nederbrakel den 3 Augusti 1879,
en aldaar godvruchtig overleden den 27 Januari 1938.
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

O Heer, als door een stormwind is hij, dien wij beminden, van ons weggerukt. Wij buigen eerbiedig het hoofd en zeggen met onderwerping: Vader, dat niet onze wil, maar de uwe geschiede.

Door een onverbiddelijke ziekte getroffen bedroefde hij zich niet; hij gaf zich over aan het welbehagen van God... en de dood voelende naderen, heeft hij zich met godvruchtigheid bereid tot het ontvangen der laatste H. H. Sakramenten. Na weinige dagen van kwellingen ontsliep hij zacht in den Heer. Zijn kristelijke gelatenheid in Gods Wil was voorbeeldig en maakte diepen indruk op al wie hem naderde.

Man van geloof, zeer werkzaam, spraakzaam en minzaam met allen, medelijdend met armen en noodlijdenden, werd hij bemind door God en door de menschen: daarom zal zijn gedachtenis in zegen blijven.

Maria is onze hoop in deze wereld, zij wordt onze troost in het uur der dood, en haar medelijdende goedheid beschermt dezen, die op haar betrouwen.

Duurbare Echtgenoot, ik bedank U zeer voor uw onophoudende zorgen en uw trouwe verkleefdheid. Beminde Broeders en Zusters, vaartwel. Weest mij allen indachtig in uw gebeden en goede werken.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. af.)

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.