

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Jan-Baptist Van De Mergel

Echtgenoot van Mevrouw

ANASTASIA GYSELINCK

geboren te Everbeke,

den 16 November 1848 en godvruchtig overleden
te Opbrakel, den 1 November 1921.

VERSTERKT DOOR DE H.H. SACRAMENTEN.

*Lid van de Conterrie van het H. Hart, van het Aartsge-
nootschap van O.L.V. van gedurende Bijstand en van
het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.*

De duurzame overledene was een deugdzaam en recht-
schapen man; met ootmoedigheid diende hij God al de
dagen zijns levens, zijn levendig geloof boezemde hem
den grootsten afkeer in voor de zonde; hij bewaarde
altoos de christelijke eenvoudigheid; al zijne wegen
waren vreedzaam.

Aan dezen deugdzamen man mogen wij in volle waar-
heid de woorden van de Schriftuur toepassen, den weg
des Heeren heb ik gevolgd, zonder er van af te wijken;
zijne geboden heb ik in mijnen boezem bewaard.

Job 23 11-12.

Goede echtgenoot en goede vader, gedroeg hij zich
in alles met groot beleid, eerde God, en leerde de zijnen
de wet Gods te beminnen en er naar te leven.

Beminde Echtgenoot, wil niet weenen gelijk deze die
geene hoop hebben. Onze scheiding zal niet eeuwig
wezen; ik verwacht u in 't hemelsch Vaderland. En gij,
mijne teergeliefde Kinderen, toont mij uwe liefde door
uwe moeder gansch uw leven lang te beminnen en mij
in uwe gebeden indachtig te zijn.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 quadr.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.