

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Jan-Baptist VANDE MERGEL

echtgenoot van Mevrouw

VICTORINE VERCLEYEN

geboren te Oprakel den 29 Februari 1868
en er godvruchtig overleden den 26 October 1941.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.
Hij was lid van St. Franciscus-Xaverius Genootschap.



O Heer, kort zijn de dagen van den mensch en aan U alleen is hun getal bekend; maar wat tellen de jaren van het aardsche leven bij de oneindige eeuwigheid.

De duurzame overledene heeft in vlijt en zorgen zijn leven doorgebracht; vol toewijding voor zijn huisgezin, steeds goed en behulpzaam voor zijn evenmensch. 'n Droeve kwaal kwam langzaam zijn laatste levenskrachten ondermijnen. Kalm en rustig zag hij de dood naderen en vol vertrouwen gaf hij zich in Gods handen over. Voorzeker zal de Heer zijn ziel in genade ontvangen en hem volgens zijn verdiensten loonen.

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, ik dank U voor uw liefde en goede zorgen. Ik heb U verlaten om te gaan naar mijn eeuwige bestemming. Stelt uw vertrouwen op God en bidt voor mij opdat de Heer mijn ziel genadig weze en ook gij, m'n kennissen en vrienden, weest mij indachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef Hem de eeuwige rust.

Nederbrakel Druk Wed. Surdiacourt