

Onder de schaduw van het Kruis wil ik rusten. (Nav. Chr.)



BID VOOR DE ZIEL

van

LÉO VAN DE MERGEL

echtgenoot van

Francisca FONTEYNE

*Geboren te ELST, den 16 Februari 1856, en aldaar
godvruchtig in den Heer ontslapen, den 7 Maart 1937.
gesterkt door de Troostmiddelen Onzer Moeder de H. Kerk
Lid van alle Godvruchtige Genootschappen.*



De dood verrast nooit den waren geloovige deze is altijd bereid en gerust en stelt slechts een einde aan de ellende dezer wereld om hem te geleiden in de vreugde des Heeren. H. Bern.

De ouderdom van den rechtveerdige is eerbiedwaardig omdat hij bekroond is met deugden en verdiensten — In de vrees des Heeren geleefd hebbende, stierf hij uitgeput van krachten, in eenen gelukkigen ouderdom.

LEO was een goede echtgenoot, een brave vader, een getrouwe kristene, bemind van God en van de menschen.

Beminde Echtgenoot, Broeder, Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten, vaartwel, het eenige dat ik van u vraag is mij indachtig te zijn in uwe gebeden. Dank voor al uwe liefderijke zorgen.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde.

7j. 7 q. afl.

Elst — Marcel Van Nedervelde