

Gelukkige ouders die in de zekerheid zijn een
kind in den Hemel te hebben. (H. Basilius.)



BID VOOR DE ZIEL

van

MARIA VAN DE MERGEL

Dochterken van wijlen

Camiel en van Theresia Olivier

geboren te Nederbrakel, den 23 Mei 1914 en aldaar
schielijk overleden den 9 Maart 1925.



Wie kende er een zoo deugdzaam kind,
Met engelspraak die 't hart bewoog,
Met gansch zijn ziel in 't stralend oog :
Te recht van iedereen bemind.

God peilt de diepte van onz' smert...
God die ons weenend bidden zag,
Toen zij, eilaas, vermorzeld lag.
Hij weet wat ons ontnomen werd !..

God geeft en neemt : God is de Heer!..
't Geloof erkent Zijn wijs bestuur,
En 't christen volk, in 't lijdensuur,
Knielt voor het Kruis aanbidde neer.

De herten hoog!.. Zie, voor Gods troon
Reeds biddend, smeekeend voor ons al,
Zij 't Paaschlam nu aanschouwen zal
In 's Heeren blijde Hemelwoon.

O Maria, Koningin der Engelen b. v. o.

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert