

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Prudentia VAN DE MERGEL

weduwe van Mijnheer

Maximiliaan DELBAUF

geboren te Nederbrakel den 1 December 1852 en
godvruchtig overleden te Geeraardsbergen den
14 November 1919, versterkt door de H. H. Sakra-
menten der Stervenden.

Die zijne moeder vereert en bijstaat, ver-
gadert eenen schat van geluk en zaligheid.

EccI. III, 5

Het ware geloof in hare ziel geworteld
droeg vruchten van diepe godsvrucht, on-
wankelbaar betrouwen en stipte gerechtig-
tigheid. Zij zag de dood naderen en vreesde
ze niet ; zij getuigde dat zij gereed en bereid
was om voor God te verschijnen ; zij ging
Dengene aanschouwen dien zij dagelijksch
had ontvangen in de H. Communie.

H. Vinc. H. Aug.

Beminde Broeders, Zusters en Familie, ik
had nog gaarne bij U wat vertoefd, doch
Gods wil geschiede ; blijft vereenigd onder
malkander en vergeet mij niet in uwe gebe-
den ; en gij, mijn broeder en mijn neef wees
mij indachtig aan het altaar des Heeren.

Heilig Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. en 7 quad. afl.

Bermhertige Heere Jezus, geef haar de eeuwige
rust.

7 j. en 7 quad. afl.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.