



Bid voor de Zielrust

VAN

MELANIA VAN DE MERGEL

weduwe van

PETRUS DE RAEVE;

geboren te S. Blasius Boekel den 19 Januari 1822

en aldaar godvreezend overleden

den 3 December 1906,

voorzien van de HH. Sacramenten.

R. I. P.

Gezond zijnde deed zij al hare werken met moed en vrede, ziek geworden van ouderdom, was zij kloekmoedig en verduelig. ECCL. III 19.

God beproefde haar door langdurige ziekelijkheid en na haar gezuiverd te hebben, gelijk het goud in het vuur, heeft Hij bevonden dat zij Hem weerdig was. SAP. III

Hoe bitter is de dood die broeders en zusters van elkander scheidt en de banden breekt die de liefde had geschakeld! H. HIERON.

Troost u met het gedacht dat Jezus voor ons gestorven is en verzezen, en dat Hij deze die in Hem sterven met Hem zal verrijzen in den Hemel.

Ondertusschen vergeet haar niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhertigheid! 100 dag. afl.

.....
Begraving-uitvaart in de kerk te Sint Blasius Boekel, den 5 December 1906, om 9 uren.

Eename. — Drukkerij Pius Verhegge.