

Onschuldig en met volle betrouwen op God is
zij gestorven.



Bid voor de ziel
van Mejuffer

Palmyre Van De Mergel

Dochter van Mijnheer en Mevrouw

Jan-Baptiste & Anastasia Gyselinck
*geboren te Optrakel den 6 Februari 1888 en
aldaar godvruchtig overleden den 5 Maart, 1909.*

Lid der Congregatie van Maria.

Lid der derde Orde van den H. Franciscus.

en van den wekelijkschen Kruisweg.

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Mijn God, mijn God! waarom ontrukkt Gij ons
dit kind, zoo vol van hoop? Waarom ontrekt Gij
het onze liefde? groot mysterie! Ik buig het hoofd
ik aanbid en roep uit: o mijn God dat Uwe wil
en niet de mijne geschiede.

Zij was eenvoudig als een kind, godvruchtig en
zuiver als een engel en was in alles volkomen aan
Gods wil onderworpen.

Voorbeeldig was haar leven; stichtend hare dood.
O Maria, vlekkelooze Maagd zij was uw kind, toon
dat gij hare moeder zijt.

Vaartwel beste Ouders, vaartwel beminde Zuster
en Broeders, 't is hard u allen te moeten verlaten
dezen die ik zoo vurig bemind heb; — doch ik zal
u wederzien bij den Heer, waar de droefheden in
wellusten, de tranen in vreugde veranderd worden.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 100 d. afl.
Mijn Jesus barmhartigheid! 100 dag. afl.

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel