

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS!

AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Remi VAN DE MERGEL

zoon van wijlen

Charles-Louis en Anna-Maria SPITAEELS

geboren te Nederbrakel, den 24 Maart 1867 en er
overleden den 28 Maart 1942
voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden

O dood, met welke macht rukt gij den blinddoek van voor onze oogen weg! Hoe klaar toont Gij ons de nietigheid der rijkdommen, der vermaken, der eer! Hoewel leert gij ons barmhartig te zijn jegens de anderen, opdat wij zelf mogen genade vinden in het oordeel Gods.

(H. Hieronymus)

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde, gelijk onze voorouders het geweest zijn. Onze dagen vliegen als een schaduw over de aarde heen, en wij verblijven er slechts een oogenblik. (I Paral. 29, 17).

Ik hoorde een stem uit den hemel die mij zegde: „Schrijf: Zalig degenen die in den Heer sterven. „ Van nu af, zegt God, zullen zij van hunnen arbeid uitrusten: want hunne goede werken zullen hen volgen.

(Apoc. 14, 13.)

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden worden.

(Mach. 10. 29)

Heer, geef hem de eeuwige rust en dat het eeuwig licht hem verschijne.

Dat hij ruste in vrede.

Amen.

Jezus, Maria, Jozef.

(7 j. afl.)

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.