

De rechtvaardige sterft gerust, zijne dood is slechts de overgang tot een beter leven.

H. Bern.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

REMI VAN DE MERGEL

zoon van wijlen

FREDERIK & AMELIE AMOES

geboren te Herzele,
den 19 December 1841 en godvruchtig overleden te Nederbrakel, den 8 Juni 1920,
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Hij was een man van geloof, aan den godsdienst verkleefd, zonder geveinsdheid, rondborstig, vijand van het kwaad en van jongs af in het goed geoefend. Job. Tob.

Tot den laatsten oogenblik bleef hij kalm en gelaten, hij vreesde den dood niet, omdat hij immer zijn hoop op God had gesteld en als trouwe kristen had geleefd.

Ik ga daar waar rust, vrede en vreugde heerscht, daar waar geen ellende en kwalen meer bestaan, ik ga naar 't eeuwig Vaderland.

Bemide Bloedverwanten, vaartwel. Wat ik van u nog vraag, het is enkel mij in uwe gebeden indachtig te wezen. Daarboven zal ik u ook indachtig zijn.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d a.

R. I. P.

A. VanDenDriessche-De Vleeschouwer, Nederbrakel